



Ron's Droom
Ieder kind heeft recht op onderwijs



Nieuwsbrief 12 Juni 2015

Website:

www.ronsdroom.nl

E-mail:

info@ronsdroom.nl



De Nesse 20
2291 XP Wateringen
06-40240886

Het is alweer ruim een jaar geleden dat onze laatste nieuwsbrief is verschenen (Nieuwsbrief 11). Maar we hebben niet stilgezeten. Wellicht hebben sommigen van u enkele nieuwsfeitjes al op onze website kunnen lezen. In deze nieuwsbrief informeren we u over een renovatie bij het opvanghuis van weeskinderen Ikang Papa in Bali, de bezoeken aan "onze" kinderen in Jakarta en Bali, over ons bezoek aan de Nederlandse Werkgroep '72 in Jakarta, over gulle giften en over onze inspanningen hier in Nederland.

Santi Rama



Tijdens onze vakantie in november/december vorig jaar hebben we een bezoek gebracht aan zowel de kleuterschool als de basisschool van Santi Rama in Jakarta. Santi Rama is een school waar bijzonder onderwijs wordt gegeven aan kinderen die niet of nauwelijks kunnen horen en niet kunnen praten. We werden zoals gebruikelijk weer warm onthaald door de hoofddirectie van beide scholen. We hebben het schoolgeld 2014/2015 overhandigd en enkele administratieve zaken besproken. Zo vertelde de directie dat een aantal van de door onze stichting ondersteunde kinderen de school heeft verlaten. Twee kinderen zijn overgestapt naar het reguliere onderwijs. Ook hebben de ouders van een aantal kinderen aangegeven dat ze het schoolgeld inmiddels zelf kunnen betalen. Helaas hebben we ook enkele kinderen "verloren", omdat de ouders het dagelijkse reisgeld naar de school niet meer kunnen betalen en sommige ouders schamen zich voor de handicap van hun kind en dat daarvoor bijzonder onderwijs nodig is. Heel jammer!



Maar in de plaats van de kinderen die Santi Rama hebben verlaten, hebben we nu hetzelfde aantal nieuwe kansarme kinderen in ons bestand. Kortom, een kleine wisseling van een aantal kinderen. De betrokken donateurs zullen we spoedig informeren over hun nieuwe kind. Daarvoor moeten we de bijbehorende gegevens van deze kinderen nog op een rij hebben.

Daarnaast gaf Santi Rama aan dat er nog twee nieuwe kinderen op de reservelijst staan die nog geen donateur hebben. Wij zullen ons inzetten om op korte termijn 2 donateurs hiervoor te vinden.

Natuurlijk moesten er ook pasfoto's worden gemaakt waarvoor de nieuwe kinderen voor het bezoek uit Nederland even moesten poseren. Voor sommigen was dat heel spannend.



Het bezoek aan de kleuterschool was zeer boeiend. Tijdens de lessen hebben we een aantal klassen van het schooltje bezocht en foto's gemaakt. Per klasje zijn er twee onderwijzers aanwezig die met



gebarentaal en liplezen lesgeven aan groepjes van ongeveer 10 kinderen. We hebben gezien op welke wijze de kinderen geschreven woorden op het bord leren herkennen en moeten leren schrijven en "uitspreken". Maar we kregen ook gelegenheid om met de kinderen te "communiceren". Sommige kleuters hebben een gehoorapparaat, maar van het ouderwetse soort, dus levensgroot aan de kleine kinderoortjes. Inèz heeft haar bijna onzichtbaar gehoor-

apparaatje aan de kleuters laten zien en naast grote verbazing over zo'n klein apparaatje, vonden de kinderen het ook erg interessant.

We hebben ook gekeken naar het sanitair die we een aantal jaren terug hebben laten renoveren. Het ziet er allemaal nog pico bello uit. Alleen de muur heeft een nieuw verfje nodig, maar daar gaat Santi Rama zelf voor zorgen.

Aan het eind van de ochtend mochten de kinderen op de binnenplaats spelen en samen met Jan Henk op het klimrek was dat natuurlijk grote pret. Een aantal kinderen is nog even heel stoer met hem op de foto gegaan. Daarna werden de kinderen afgehaald door hun ouders en kwam aan ons bezoek een einde.



Helaas kampt Santi Rama met een tekort aan onderwijzers. De Overheid heeft alle onderwijzers die door de Overheid worden betaald teruggetrokken. Daarnaast zijn er onderwijzers die naar het reguliere onderwijs zijn overgestapt omdat dat beter betaalt. Santi Rama is hevig op zoek naar nieuwe onderwijzers, maar het blijkt redelijk lastig te zijn om goede onderwijzers te vinden die voor weinig geld willen lesgeven.



Vuilnisbeltkinderen

We zijn ook naar de school voor de vuilnisbeltkinderen van Bantar Gebang geweest, de grootste vuilnisbelt van Jakarta. In één van onze eerdere nieuwsbrieven, heeft u kunnen lezen dat er door vrijwilligers van de Nederlandse Werkgroep '72 wekelijks les wordt gegeven in knutselen. Op één van die dagen konden we mee en hebben we met veel plezier meegeholpen met het knutseluurtje.



Tijdens een wandeling door het vuilnisbeltdorpje hebben we gezien hoe de mensen daar wonen en leven. Onbeschrijflijk triest. Toch zag je nergens ontevreden gezichten. Integendeel. Hier en daar zaten de mensen vredig voor hun huisje.

De mensen waren vriendelijk en waren zeer bereid om al onze vragen te beantwoorden. We vroegen ons o.a. af waar men schoon water vandaan haalde, want bij een eerder bezoek aan de vuilnisbelt was ons al



opgefallen dat de kinderen er netjes en schoon uitzagen. Ook de was die we her en der zagen hangen zag er schoon uit, terwijl er nergens een kraan was te bekennen. Ons vermoeden was juist. Schoon water moest uit een waterput worden gehaald, echter ver uit de buurt van de vuilnisbelt. Daarvoor moet men dagelijks kilometers lopen. Je kunt niet anders dan bewondering hebben voor deze mensen.

Werkgroep '72

Na ons bezoek aan de vuilnisbelt hebben we bij de Nederlandse Internationale school in Jakarta met de voorzitter van Werkgroep '72 gesproken, Jack van Nieuwenhoven. Hij gaf een uitgebreide toelichting op de projecten die Werkgroep '72 ondersteunt in en rond Jakarta. Ook



zijn we geïnformeerd over de voortgang van het destijds gestarte tandenpoetsproject voor de vuilnisbeltkinderen van Bantar Gebang. We hebben besloten om dit jaar een aantal projecten van de werkgroep financieel te ondersteunen. Zie hieronder.

- **Tandenpoetsproject**

Zoals we reeds eerder hebben gedaan, geeft Ron's Droom dit jaar opnieuw een bedrag van 250 Euro aan het tandenpoetsproject voor de vuilnisbeltkinderen van Bantar Gebang.



Van onze bijdrage kunnen weer tandenborstels, tandpasta en andere middelen worden gekocht. Uit een evaluatie van het tandenpoets(controle)project is gebleken dat een vernieuwde aanpak door Werkgroep '72 duidelijk zijn vruchten afwerpt. Er is meer aandacht voor het tandenpoetsen, bij een aantal kinderen zijn tijdens controle geen gaatjes geconstateerd en een aantal gezinnen gaat nu echt naar de tandarts. Zeer positief dus.



- **Opvang straatkinderen**

Met een bedrag van 650 Euro willen we Werkgroep '72 ondersteunen bij de opvang en verdere begeleiding van straatkinderen. Het gaat hier om de opvang van kinderen die hebben rondgezworven op stations of andere plekken in de stad. Werkgroep '72 ondersteunt financieel en met vrijwilligers de opzet van een scholingsprogramma voor deze kinderen plus de inkoop van onderwijskundig materiaal. Financiële ondersteuning van de werkgroep wordt tevens aangewend voor medische en psychische hulp. De scholingsprogramma's bestaan uit vakgerichte cursussen en het verder ontwikkelen van eigen vaardigheden. De psychische hulp moet het eigenvertrouwen bij de kinderen weer opbouwen en moet ze opnieuw kunnen laten socialiseren en functioneren in de maatschappij.

- **Eindejaarsfeest**

Stichting Ron's Droom wil met 100 Euro tevens bijdragen aan het traditionele einde schooljaarfeest voor de vuilnisbeltkinderen van Bantar Gebang.

Bezoek aan Ikang Papa

Zoals u weet is Ikang Papa een opvanghuis voor kinderen die doof zijn en niet kunnen praten en in een eerdere nieuwsbrief hebben we verteld dat het tehuis een andere locatie moest zoeken. Dat gebeurde in het voorjaar van 2013. Als nieuwe huisvesting kreeg Ikang Papa 2 naast elkaar staande kleine woningen ter beschikking gesteld. Van 1 woning lekte het dak echter aan alle kanten waardoor het niet bewoonbaar was. Daarvoor is Maria, onze vaste projectleider in november 2013 naar Bali vertrokken om de bouw van een nieuw dak persoonlijk te kunnen begeleiden en te kunnen monitoren. Ze nam een betrouwbare aannemer aan en daadkrachtig als ze is maakte ze vaste en duidelijke afspraken met zowel de aannemer als het hoofd van Ikang Papa, Pak Nyoman Sukantha.

Ook kreeg ze goede adviezen van vrienden in Indonesië over de keus van gedegen materialen voor een passende Balinese uitstraling van dak en plafond.

De renovatie kostte iets meer dan een week omdat de muren eerst moesten worden verhoogd en wegens het uitharden van een extra fundering daarvoor. Maar onder het toezicht van Maria is de renovatie naar tevredenheid afgerond. Dankzij onze donateurs, de opbrengsten van de vlooiemarkten, de boekenverkoop en incidentele giften, hebben we ervoor kunnen zorgen dat de kinderen nu veilig gehuisvest zijn.



Onze speciale dank gaat ook uit naar Pak Nyoman, een oude bekende van ons van Hotel Bumans in Sanur. Hij heeft Maria zeer waardevolle tips gegeven voor de renovatie. Voor eventuele volgende renovatie- en/of bouwprojecten zullen we zéker weer gebruikmaken van zijn kennis en diensten.

Tijdens onze vakantie in november 2014 brachten we weer een bezoek aan Ikang Papa. We werden hartelijk ontvangen met koekjes en mandarijntjes. Het was heel leuk om de kinderen allemaal weer eens te zien. We hadden ballonnen meegenomen om op te blazen en het was leuk om te zien dat de kinderen daar veel plezier in hadden. Voor de 10 kinderen die de stichting onder haar hoede heeft genomen, hebben we het schoolgeld voor het jaar 2014-2015 overhandigd aan Pak Sukantha.

Op zijn beurt heeft hij ons de schoolresultaten van de kinderen meegegeven zodat we die kunnen delen met de donateurs.



Ook hebben we het gerestaureerde dak kunnen bekijken. Helaas biedt de nieuwe behuizing niet voldoende ruimte voor een goed en overzichtelijk weeshuis voor de opvang van bijna 90 kinderen; jongens en meisjes. Het woonhuis met het gerestaureerde dak biedt slechts ruimte voor slaapgelegenheden van de jongens en hun sanitair. In het andere huis wonen de meisjes, maar daar moet ook worden gekookt.



In een aan de woning aangebouwde tent worden workshops gegeven, de gezamenlijke maaltijden gebruikt en gerecreëerd.

De middag van ons bezoek hadden de jongens hun wekelijkse teken- en schilderworkshop. Deze workshop wordt gegeven door een vrijwilliger uit de omgeving. De jongens maken hele leuke schilderijtjes die ze te koop aanbieden aan toeristen. Eén van de jongens heeft met zijn schilderijen zelfs prijzen gewonnen.



Van de voorzitter van de Stichting "Creatief Hart", Dewi Deijle, kregen we een tijdje geleden het aanbod om zonder kosten een aantal workshops te geven aan de kinderen van Ikang Papa. (Zie ook www.stichtingcreatiefhart.nl).



Dewi heeft al meerdere workshops in Indonesië gegeven en afgelopen januari heeft ze een workshop fotografie en een workshop in het maken van dieren met papiermaché bij Ikang Papa gegeven. De kinderen hebben van de workshops genoten.

Aan het einde van ons bezoek hebben we voor de donateurs van elk kind een foto gemaakt. Het gaat hier om 11 kinderen. Dit betekent dat we één kind op de reservelijst hebben moeten plaatsen.

Het bezoek hebben we afgesloten met een groepsfoto met alle kinderen.





Plannen voor de bouw van een schooltje in Apuan

In november 2013 bracht Maria, algemeen bestuurslid en onze vaste projectleider, een bezoek aan Apuan, een geïsoleerd authentiek en zeer arm primitief Balinees dorpje in de buurt van Ubud. Ze zag dat daar dringend e.e.a. te doen was voor de kinderen. Omdat dit dorpje geen school heeft, hebben de meeste bewoners nooit onderwijs genoten en werken zij al generaties lang op de rijstvelden. Eén van de dorpsbewoners, Pak Made heeft zich 3 jaar geleden ontfermd over kinderen die her en der in het dorp rondhingen, terwijl de ouders op de rijstvelden werkten. De opvang van deze kinderen in zijn primitief huisje is tegenwoordig uitgegroeid tot het lesgeven in een kleine eenvoudige ruimte door een vrijwilligster en dit met minimale middelen.



Tijdens onze vakantie in november/december vorig jaar brachten we wederom een bezoek aan Apuan om te kijken wat Ron's Droom voor met name de kinderen van dit arme dorpje kan betekenen. De kinderen, merendeel kleuters, waren zeer

onder de indruk van ons bezoek. Ze waren die vreemde bezoekers uit een ander land immers niet gewend. Ze hadden even tijd nodig om los te komen, maar dat lukte met de ballonnen en flesjes om bellen te blazen die we hadden meegenomen. Ook hadden we een koffer vol met kleding, kleurschriften, kleurpotloden meegenomen die met grote dank door Pak Made in ontvangst werd genomen. De stichting heeft 150 Euro gedoneerd bestemd voor schoolboeken en overig lesmateriaal.

Pak Made heeft zich tevens ingezet voor lessen in lezen en schrijven aan analfabetische volwassenen. De lessen worden gegeven na hun noeste arbeid in de rijstvelden en men maakt er dankbaar gebruik van. Er is een minibibliotheekje opgezet op basis waarvan de lessen worden gegeven. Voor al deze activiteiten is men echter afhankelijk van eigen beperkte financiële middelen en incidentele giften. Trots vertelde Pak Made ons dat hij ook kooklessen geeft in een open ruimte achter zijn huis en dat was te zien aan de stapels potten, pannen en ander kookgerei die er stonden.

Tijdens een wandeling rond het huis zagen we aanzienlijk veel vierkante meters grond waarop geen huisjes waren gebouwd en dat in het wilde weg vol begroeid was met bomen en struiken. Pak Made vertelde ons



dat de grond al jarenlang bezit is van zijn familie, maar dat er niets mee gedaan kan worden door gebrek aan geld. Daar zagen we een mogelijkheid om iets blijvends voor het dorpje te doen en zo hebben we het plan opgevat om uit het projectenbudget een

eenvoudig schooltje te laten bouwen van 20x8m voor zowel de lessen aan de kinderen, als het onderwijs aan de volwassenen. Om te beginnen denken we aan twee leslokalen, een kleine bibliotheek met ruimte voor een computer en administratie en sanitair. Hoe mooi zou het zijn wanneer Stichting Ron's Droom dát kan realiseren. Met de bouw van een eenvoudig schooltje kunnen meer kinderen worden opgevangen dan in de beperkte ruimte van het huisje dat nu gebruikt wordt. En hoe vreemd het ook klinkt, het uiterst primitieve dorpje heeft al voorzieningen voor het aansluiten van een computer.



We gaan onze plannen verder uitwerken en zullen u in een volgende nieuwsbrief over de voortgang informeren. Omdat er nog genoeg open grond beschikbaar is, hopen we in de toekomst het schooltje te kunnen uitbreiden met ten minste nog één leslokaal en evt. andere schoolvoorzieningen.

Pak Made was uiteraard dolgelukkig met onze plannen. We hebben hem echter verteld dat realisatie van de plannen afhankelijk is van de vraag óf we de daarvoor financiële middelen bij elkaar kunnen krijgen, maar we hebben hem beloofd onze uiterste best te doen.

Aan het eind van ons bezoek wilde natúúrlijk bijna het gehele dorp met ons op de foto. Ook bood Pak made ons aan dat we bij een volgend bezoek in dit primitieve dorpje mogen logeren. Allerhartelijkst allemaal!

Tweedehands verkoop

Net als de voorgaande jaren hebben we ook in 2014 tweemaal deelgenomen aan de Neuzelbeurs in Rijswijk voor aanvulling van ons projectenbudget. Bij de beurs in maart zat het weer ons niet helemaal mee. Het was zó warm dat mensen liever naar het strand of de dierentuin gingen dan naar de beurs. Toch hebben we op beide beurzen weer goede omzet gedraaid. Reden genoeg om ook dit jaar door te gaan met de verkoop op beurzen. We zullen ons ook oriënteren op andere rommelmarkten in de regio.

Daarnaast zijn we zeer actief geweest met de verkoop van tweedehands boeken, cd's en dvd's. Nu meer en meer bekend wordt dat we de boeken nog een goed tweede leven gunnen en dat de opbrengst naar kansarme kinderen in Indonesië gaat, krijgen we grote hoeveelheden boeken aangedragen. In het voorjaar hebben we bijvoorbeeld 48 dozen boeken ontvangen en onlangs zijn daar, naast alle losse doosjes die we hebben gekregen, weer tientallen dozen van een opgeruimde zolder bij gekomen.

Vooraf door deze bijdragen draaien we in de verkoop van de boeken goede omzet. Op dit moment zijn we actief met verkoop via Bol.com en Marktplaats onder de naam Boekenmonster.

Mocht u mooie hebbedingetjes hebben waarvan u denkt dat ze iets kunnen opleveren, neem dan contact met ons op. We kunnen het evt. bij u ophalen. Onze mogelijkheid om spullen op te slaan is echter beperkt waardoor we kritisch moeten zijn bij het aannemen van spullen. Boeken, cd's, dvd's, en ansichtkaarten zijn altijd welkom.

Benefietavond

Het organiseren van een benefietavond hebben we door omstandigheden vorig jaar niet verder kunnen uitwerken, maar de plannen liggen er nog steeds. Zéker nu we van de opbrengsten van de avond een bijzonder doel voor ogen hebben: de bouw van een schooltje in het zeer arme, primitieve dorpje Apuan in Bali. Het streven is om de avond begin volgend jaar te organiseren. Daarvoor zijn we druk op zoek naar een geschikte locatie en zijn we aan het nadenken over de invulling van de avond en over alle overige zaken die er nodig zijn voor een geslaagde en vruchtbare avond. We hopen u na de zomer meer te kunnen vertellen.

Gulle giften

In één van onze eerste nieuwsbrieven hebben we verteld dat Stichting Ron's Droom twee budgetten kent, t.w. het scholingsbudget en het budget voor bijzondere projecten. De inkomsten van de scholingspot komen van onze vaste donateurs, waarbij enkele donateurs tevens bijdragen aan de projectenpot. Alle incidentele donaties zijn bestemd voor de projectenpot.





Gezien onze plannen voor de bouw van een schooltje in Apuan, zijn we dan ook zeer blij met de incidentele donaties die we, zowel in het afgelopen jaar, als dit jaar hebben mogen ontvangen, waarvoor we de gevers nogmaals hartelijk danken. Helaas kunnen we de gevers van wie we hun donatie via de Stichting Geef Gratis hebben ontvangen niet persoonlijk bedanken, omdat deze stichting de namen van de gevers niet bekend mag maken. We hopen dat onze dank via deze nieuwsbrief de gulle gevers mag bereiken.

- **Donatie dansclub**

Met een bedrag van 120 Euro heeft dansclub Terra Nova in Wateringen wederom aan Ron's Droom gedacht. Een mooie financiële aanvulling op onze plannen in Apuan. Hiervoor een dikke kus voor alle dansmariekes van hun "zieke" docente.

- **De "Splintergroep"**

We hebben een fantastische donatie van 3.000 Euro mogen ontvangen van de 'Splintergroep' in Wateringen. De groep bestaat uit ca. 22 enthousiaste vrijwilligers die zich vanuit hun hobby hebben gespecialiseerd in het vervaardigen van glaskunst. Er wordt gewerkt aan kleine en grote objecten zoals: raamhangers, spiegels, lampen, logo's (voor bedrijven of verenigingen), familiewapens en balkon- of tuinversieringen. Ook komen er geregeld wens- of opdrachten binnen. Dit zijn vaak grotere glas-in-lood ramen die gerestaureerd moeten worden, of een raamwerk van Tiffany die volgens de wens van een klant 'op maat' wordt gemaakt. Alle creaties worden te koop aangeboden. De opbrengst gaat naar kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden ten bate van kansarme kinderen. Elk jaar kiest de groep vooraf projecten uit, vervolgens wordt daar een heel jaar voor gewerkt.



onze bouwplannen in Apuan op Bali.

Het atelier van de "Splintergroep" bevindt zich op de 2e verdieping van het parochiehuys van de kerk St. Jan de Doper, Herenstraat 162 in Wateringen. Mocht u de fraaie kunstwerken van de groep willen zien, dan kan dat elke dinsdag van 10.00 tot 15.30 uur en elke donderdag van 19.30 tot 21.30 uur.

Ten slotte

Dankzij onze donateurs heeft Stichting Ron's Droom nu 30 kansarme kinderen in Indonesië die we financieel ondersteunen in hun scholing en verdere ontwikkeling. Maar er zijn méér kansarme kinderen in Indonesië die hulp nodig hebben om verder te kunnen komen in de maatschappij; die zonder hulp hun leven zullen moeten slijten aan de kant van de weg en dat willen we niet. Dat wil niemand.

Dus mocht u al donateur van Ron's Droom zijn: zegt het voort! Want we hebben méér vaste donateurs nodig, want we willen méér kinderen helpen. Bent u geen vaste donateur, maar u wilt ook úw steentje bijdragen?

U kunt uw donatie storten op rekeningnummer NL75RABO0170707938.